

Regenboogkolibrie: Munay Ki Training

De Munay-Ki bestaan al ontelbare jaren en vindt haar oorsprong bij de Inca's, en daarvoor de Laika. Het is het Incapad naar verlichting en wereldvrede, bestaand uit negen inwijdingen. De kracht van de Munay-Ki is het ontwaken en verdiepen van de onvoorwaardelijke liefdeskracht die binnen in je eigen hart zit. Liefdeskracht voor jezelf en de wereld om je heen.

Het woord Munay betekent liefdeskracht en staat voor het hart en de liefde. Munay-Ki betekent zoveel als "onvoorwaardelijke liefde", "de wil van het hart". Met als achterliggende betekenis: "Wees degene die je echt bent". De inwijdingen veranderen de kijk op jezelf, de ander en het grotere geheel om je heen. **Door een verschuiving van perceptie leer je veranderingen te laten plaatsvinden via je hart.** De Munay-Ki herstelt de verbinding vanuit het hart en maakt dat je **volledig in je kracht** komt te staan.

Achtergrond

De sjamanen van de Q'eros, de laatste nog traditioneel levende afstammelingen van de Inca's uit het Andesgebied van Peru, hebben de Munay-Ki aan ons gegeven. De Munay-Ki verkondigt de boodschap van een nieuw tijdperk. Net zoals in veel Heilige boeken voorspeld was, beleven we nu het einde van een cyclus met oorlogen, natuurrampen, honger en armoede. We kunnen deze periode zien als een overgang naar een nieuw tijdperk. Bekend onder vele namen: New Age, Aquarius of zoals de Bijbel zegt het 10000 jarige Vredesrijk. De Inca's voorspellen deze periode als de Vijfde Zon, het Gouden Tijdperk van wereldvrede en harmonie. De overgang van Homo Sapiens naar Homo Luminus, de verlichte mens.

Munay-Ki geeft met haar negen inwijdingen handvatten om deze Nieuwe Tijd in praktijk te brengen. In je dagelijks leven, vanuit je hart gaan leven, gewoon waar je hier en nu bent. Heel praktisch. Niks zweverigs, wel zacht, gegrond, liefdevol, en openend. Ervaar t gewoon zelf, dan ga je het 'voelen', en 'leven'. Spreekt je dit aan? Dan is Munay Ki wellicht iets voor jou?

Eigen ervaring

Mijn eigen ervaring is dat na mijn Munay Ki inwijdingen mijn ontwikkeling op een zachtere en liefdevolle manier dan voorheen verder ging. Tegenwoordig leef ik vanuit mijn hart, ziel, liefde voor mijzelf en mensen om mij heen, en in verbinding met de natuur, en Moeder Aarde.

Voor mij heeft de Munay-Ki een transformatieproces voortgebracht vanuit liefdevolle acceptatie vanuit mijn hart voor mezelf en dankbaarheid voor het Leven. Het voelt aan als letterlijk met de stroom meegaan. Ik durf nu volledig in mijn eigen-wijsheid, potenties, kracht en levenslust te gaan staan, en keuzes vanuit mijn innerlijk ook uiterlijk te leven. Dat betekent: meer plek voor natuur, bezinning, dans. In mijn werk 't lef om vanuit mijn hart te handelen, en prive meer en meer vanuit harmonie, kwetsbaarheid en kracht tegelijkertijd, opener, liefdevoller, meer bereid oordelen en zwaarte los te laten. Vrijer, speelser, creatiever, zonniger.

Volgens mijn omgeving ben ik warmer, vrouwelijker, zachter, vrolijker, en krachtiger geworden. Mijn innerlijke rust is gegroeid. Zelf geniet ik enorm van de kwaliteiten die ik nu durf toe te laten en te leven. Wat een verschil! Daarnaast zijn mijn heldervoelende, helderwetende en helende gaven gegroeid, en pas ik ze toe in mijn dagelijks leven. En ja, ik ben ook healer en begeleider, zie mijn website.

Regenboogkolibrie: energetische praktijk voor een stralend en liefdevol leven.

Voor Munay Ki training, natuurceremonies, events, energiewerk en reikithuisbehandeling.

www.regenboogkolibrie.nl T 06 51 63 02 81 E. sannajansen@gmail.com

Vragen? Bel: Sanna Jansen, Leersumsestraatweg 23, 3941 MN, Doorn.

Hoe werken de inwijdingen van Munay-Ki

Bij elke inwijding wordt er op energetische wijze een zaadje in jouw energieveld geplant. Na de inwijdingen ben jij zelf verantwoordelijk voor de zorg van deze zaden. Dan begint je Reis pas echt en met jou het ontkiemen en wortelen van deze inwijdingen die in jou gaan groeien, bloeien en vrucht voortbrengen. Hierdoor is het mogelijk dat je reuzenstappen kunt zetten in je eigen transformatieproces en daardoor in de evolutie van de mensheid als geheel. De Munay-Ki belooft een versnelde transformatie naar hoger bewustzijn en harmonie in jezelf & met je omgeving. Het is een zacht, helend, liefdevol, verruimend, en magisch proces. Een kado aan jezelf om in heelheid te leven.

De negen inwijdingen zijn als volgt:

1. *Hampe Rite - initiatie van de Heler*; activeert je vermogen tot heling van jezelf en van anderen
2. *Chumpi Rite - initiatie van de Banden van Kracht*; vijf energetische banden die werken als filters en je spirituele bescherming geven
3. *Ayni Karpay - initiatie van Harmonie*; verbinding met de 7 scheppende principes (krachtdieren en de 3 hoeders beneden, midden en bovenwereld) .
4. *Kawaq Rite - initiatie van de Ziener*; activeert de innerlijke ziener in je en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit te gaan waarnemen.
5. *Pampamesayok - initiatie van de Hoeder van de Dag*; deze dienen het vrouwelijke principe, Moeder Aarde en haar natuur. Je vrouwelijke energie wordt in balans gebracht.
6. *Altomesayok - initiatie van de Hoeder van Wijsheid*; helpt je te verbinden/in balans te brengen met het mannelijke in jezelf en in relatie met de hemel en Vader Zon, en met de heilige bergtoppen op de wereld.
7. *Kuruk Akuyek - initiatie van de Hoeder van de Aarde*; verbinding met de aartsengelen die waken over de Melkweg. Deze initiatie laat je zogenoemde 'godbrein' ontwaken, het brein van de telepathie.
8. *Mosok Karpay - initiatie van de Hoeder van de Sterren*; inwijding van de Tijd die Komt; je DNA wordt opnieuw geïnformeerd met de laatste codes voor de Nieuwe Mens o.a. je verouderingsproces begint te vertragen.
9. *Taytanchis - initiatie van de Schepper*; deze initiatie activeert je goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou.

Hoe en wanneer ontvang je de Munay-Ki

De Munay-Ki roept je, het is alsof iets binnen in je opspringt en “Ja, ik wil!” zegt. Wanneer je die innerlijke drang in jezelf voelt, dan ben je er aan toe om de initiaties te ondergaan.

De **initiaties** geef ik door in **negen avondtrainingen** of vier **hele trainingdagen**.. In de training maak je kennis maken met het gedachtegoed van het **Inca sjamanisme** en gaan we er mee aan het werk. Je leert een **gewijde ruimte te creëren**, je leert je bewust te worden van energievelden. Je eigen persoonlijke heilige ruimte te creëren, vullen, legen en beschermen. Je leert over de elementen Aarde, Water, Vuur en Lucht, de Krachtdieren, de vuurceremonie, hoe jij je zaadjes voedt en nog veel meer.

Ook leer je je **persoonlijke helingsruimte** te openen, je **Wiragocha** Ook leer je hoe je zaadjes kan laten groeien door de **vuurceremonie**. Verder krijg je gedegen kennis over de **Incakosmologie**, de bijbehorende principes van **Kausay**, het concept van **levende energie**, en **Ayni**, het wederkerig principe, aangereikt, en **Incasjamanisme**, in al haar betekenissen, overgedragen.

Regenboogkolibrie: energetische praktijk voor een stralend en liefdevol leven.

Voor Munay Ki training, natuurceremonies, events, energiewerk en reikithuisbehandeling.

www.regenboogkolibrie.nl T 06 51 63 02 81 E. sannajansen@gmail.com

Vragen? Bel: Sanna Jansen, Leersumsestraatweg 23, 3941 MN, Doorn.

De avondtraining vindt wekelijks plaats en er is plaats tot max. 8 personen. Meestal werk ik met kleinere groepen van 2 tot 6 personen. Bij elke training maak je kennis met de meest essentiële onderdelen van het Inca sjamanisme, breng ik mijn kennis en ervaring over en doen we verschillende meditaties of energetische oefening.. Elke week ontvang je een nieuwe inwijding en op de dagtraining 2 of 3 wijdingen per dag.. Deze inwijdingen zullen zowel door mij als door oud-deelnemers worden doorgegeven. Op deze manier kun jij na het volgen van de Munay Ki training, het doorgeven van de initiaties zelf gaan ervaren.

Naast het ontvangen van alle negen inwijdingen, krijg je ook het **boekje “2012 ... en daarna?”** van Paul Liekens en José de Graaf en **de link naar de Munay Ki Filmpjes Hoe Geef ik de Wijdingen Door** van samensteller Alberto Villoldo. In de **reader** staat op heldere wijze de Munay-Ki beschreven en uitgelegd zodat je een mooi naslagwerk hebt tijdens de negen weken van initiaties. Na de laatste initiatie ontvang je een **inwijdingsteen (Pi stone)** waarmee jij de Munay-Ki weer kunt doorgeven. Dat is ook een manier om je te verdiepen en de Munay Ki in jou tot bloei te laten komen. Tot slot krijg je een **reader** waarin beschreven staat **hoe de initiaties door te geven**.

Plaats en Prijs Munay Training

De **training is op de thuislocatie van Regenboogkolibrie in de bossen bij Doorn**, en bij een volle groep in omgeving daarvan, Amersfoort, of Utrecht. Altijd bereikbaar per OV.

Jouw investering is € 40 per avond, totaal € 360. Bij betaling in 1x vooraf ontvang je 5% korting op het totaal van € 360,- en betaal je € 342,-

Ook er een trainingsvariant van 4 hele zater, - of zondagen i.p.v 9 avonden. Regenboogkolibrie is gericht op mensen die gaan voor hun persoonlijke ontwikkeling, en eigen verantwoordelijkheid willen dragen. Het proces is verrijkend, warm, plezierig, zacht en kan soms emotioneel zijn. Ik begeleid je in liefde en met de energetische technieken die Munay Ki aanreikt. Kijk eens naar de testimonials op mijn site.

Voor aanmelding en info: Sanna Jansen, 06 51 63 02 81 of sannajansen@gmail.com of schrijf je in via het inschrijfformulier op www.regenboogkolibrie.nl.

Mocht je liever op **andere data/tijd de training** willen doen, dan is dat ook mogelijk. Wel is dit afhankelijk of er zich voldoende mensen aanmelden (vanaf 2 personen).

Data Munay Ki Training & Introductie workshops Munay Ki
Kijk op www.regenboogkolibrie.nl voor de actuele agenda.

In Munay, in Lakech (*ik ben een andere jij*),

Sanna Jansen

Testimonials van deelnemers Munay Ki Training

*Door Munay Ki wordt het voor mij steeds makkelijker om vanuit mijn hart te leven.
De liefde staat centraal in Munay Ki.*

Regenboogkolibrie: energetische praktijk voor een stralend en liefdevol leven.

Voor Munay Ki training, natuurceremonies, events, energiewerk en reikithuisbehandeling.

www.regenboogkolibrie.nl T 06 51 63 02 81 E. sannajansen@gmail.com

Vragen? Bel: Sanna Jansen, Leersumsestraatweg 23, 3941 MN, Doorn.

*Het is alsof ik het leven nu steeds vaker tot in de kern kan ervaren, zonder oordeel.
De inzichten die ik heb gekregen heb en nu na de cursus nog steeds ervaar zijn ongekend.*
Angelique Verhoef

Op de laatste dag van de training ervoer ik een helderheid die ik nog niet kende. ik voelde mij intens met alles verbonden, heel, één. Ik realiseerde mij dat ik mij met vele energieën contact kan maken en ermee kan werken. Daardoor voel ik mij verbonden met alles, en dankbaar.
Anoniem

“Sanna heeft het talent dat ik me echt vrij voel mezelf te zijn. Ze is nieuwsgierig op een neutrale wijze. Ik weet zeker ik hoef niets te verbergen, kan alles zeggen en doen. Tegelijkertijd voel ik haar aanwezigheid zoals ze zegt, “naast” mij. Zacht en sterk, vrolijk en serieus tegelijk. Ze kan een respectvolle afstand bewaren terwijl ze naar me luistert en kijkt. Zo dat ik zelf tot de kern doordring zonder dat ze erdoorheen gaat adviseren of suggereren. Dat ligt bij mij nogal gevoelig. Ik voel al gauw als iemand mij wil helpen met dingen die voor mij niet kloppen of op een manier die teveel op zijn eigen ideeën gebaseerd is. Ook neem ik graag iets van haar aan, omdat ze zelfs met “les geven” iets aanbied zonder het op te willen dringen. Ze staat open voor wat er is en kan flexibel ingaan op wat zich aanbied in het moment. Ze kan verrassen met scherpe inzichten of invalshoeken die vernieuwend en verhelderend zijn.”
Sandra

Deze energetische Inkapad oefening krijg je 'als extraatje' aangeboden bij de Munay Ki Training. Je gaat ervaren dat je verbonden bent met hemel en aarde. De onderstaande persoon beschrijft haar ervaring van deze oefening in een individuele sessie.

“Sanna heeft mij uitgenodigd om met zijn tweeën een oefening te doen. ‘Iets met energie’ begreep ik uit haar woorden. Ik stond er wel voor open, dus vond het prima. Tijdens een wandeling in het bos achter haar huisje hebben we een mooie plek tussen de bomen uitgezocht.

*Hoe energiek en vrolijk Sanna altijd is, op dat moment kwam ze tot diepe rust en was ze met haar volledige aandacht hier, bij mij, in het bos.
Ze nam alle tijd om me een introductie te geven, uit te leggen wat we zouden gaan doen. Dat dit een eeuwenoude traditie was van de Inca's. Vervolgens leidde ze met dezelfde kalmte de oefening in, en legde ze de stappen stuk voor stuk nogmaals uit terwijl we ze deden. Erg prettig hoe ze het aanpakte. Ik stond open voor een ervaring, maar had weinig verwachtingen. Ik schrok me daarom wild toen de energie zo heftig te voelen was in mijn lichaam. Ik was altijd een rationeel iemand, een wetenschapper. Voor mij was dit mijn eerste duidelijke spirituele ervaring.
Sanna was op dat moment mijn gids, maar ook mijn anker. Ik wist dat zij me begeleidde en me zou 'opvangen' als het om wat voor reden dan ook niet goed zou gaan. Door én met Sanna heb ik nu iets heel moois meegemaakt! Ik heb zware energie en gevoelens kunnen loslaten, met behulp van de hemelenergie. Daarna heb ik voor mij nieuwe, warme, krachtige energie gekregen van de aarde. Deze ervaring neem ik mee en ik weet nu dat ik deze krachten kan gebruiken als ik ze nodig heb.”*
Laura

Testimonials van deelnemers op de eerste Munay Ki Energietransmissie. De Hampe Rite, de Rituele Wijding van de Healer en activeert jouw vermogen tot heling van jezelf en van anderen. Het doet een diepe, zachte onderstroom van liefde en begrip ontwaken. Het is een zegening en een bekrachtiging die van meester op leerling wordt doorgegeven. Als leerling wordt je opgenomen in de cirkel van genezers en het geeft je een verbinding met de sjamanen die deze inwijding in het verleden ook hebben ontvangen.

Regenboogkolibrie: energetische praktijk voor een stralend en liefdevol leven.

Voor Munay Ki training, natuurceremonies, events, energiewerk en reikithuisbehandeling.

www.regenboogkolibrie.nl T 06 51 63 02 81 E. sannajansen@gmail.com

Vragen? Bel: Sanna Jansen, Leersumsestraatweg 23, 3941 MN, Doorn.

- "Toen jij voor de wijding je Wiragocha (=ziel) voor mij opende voelde ik dat als een warme deken om mij heen, het voelde vertrouwd en veilig. Ik zag jou in mijn innerlijk oog in gele en groene kleuren. Toen jij jouw handen op mijn handen legde tijdens de wijding voelde ik via mijn handen en armen een energiegolf en tinteling door mijn lichaam gaan en ervoer een soort 'reset' van mijn hele systeem."

- "Ik heb gevoeld dat eerst jij er helemaal voor mij was, als liefdevolle aanwezigheid. Toch schrok ik even van de sterkte van de energie die binnenkwam door mijn handen. Ik aarzelde, voelde iets van verzet, en besloot het toe laten. Het voelde alsof twee zwaarden van vuur mijn armen ingingen en er blokkades opruimden, en toen werd mijn hele lichaam fijn warm."

- Ervaring van Sanna zelf: Ook als je geen sensaties in je vijf gewone of je sensitieve zintuigen voelt, is de inwijding evengoed 'geslaagd'. Dat 'voelen van ervaringen', het opengaan van je intuïtieve vermogens, verschilt van persoon tot persoon. De een ziet beelden, de ander hoort iets, de volgende voelt iets, de ander 'weet' opeens iets. Eenieder die dit pad volgt, zal vanzelf zijn of haar sensitieve zintuigen ontwikkelen als die nog niet ontwaakt zijn. Mijn ervaring leert dat mensen die niet iets in hun zintuigen ervaren, vaak na de wijding 'even' moe zijn en die nacht dieper dan normaal slapen. Daaraan kan je bij jezelf opmerken dat je energetisch systeem zich heruitlijnt.

Regenboogkolibrie: energetische praktijk voor een stralend en liefdevol leven.

Voor Munay Ki training, natuurceremonies, events, energiewerk en reikithuisbehandeling.

www.regenboogkolibrie.nl T 06 51 63 02 81 E. sannajansen@gmail.com

Vragen? Bel: Sanna Jansen, Leersumsestraatweg 23, 3941 MN, Doorn.